

Klepperdeklep. De brievenbus! Gauw kijken op de mat.
Een envelop met gouden letters. *Voor Abia'* staat erop!
Snel maakt Abia de envelop open.
Een sjieke brief komt tevoorschijn.





Ik geef een feest
en jij mag komen.
Trek een mooie trui aan
of de jurk van je dromen.
Iedereen is welkom,
dus jij bent er toch ook bij?
Ik hou voor jou
een speciaal plekje vrij.

De koning

Een feest in het paleis!
Daar droomt Abia al heel lang van.
Ze heeft er veel zin in,
maar is ook een beetje zenuwachtig.
Hoe zal een feest bij de koning thuis zijn?
Zijn er ballonnen en slingers?
Moet je netjes blijven zitten?
Heeft de koning huisdieren?
Zijn er banken, zijn er stoelen?
Is er een keuken? En een wc?
Leest de koning daar ook
uit zijn lievelingsboek?





Samen lezen ze de brief van de koning.
Zal er wat te snoepen zijn?
Abia denkt aan de feestjes bij haar thuis.
Met gebak en kaasjes met vlaggetjes erin.

Max en Melle eten liever knakworst en patat.
Zij hopen dat de koning een eigen restaurant heeft.
Daar kan je dan zelf kiezen: friet of taart.
En als je iets niet lust, dan eet je het lekker niet.



Buurman Luciano kan niet alleen heel mooi zingen,
hij bakt ook de allerlekkerste pizza's van de hele stad.
Hij is geboren in Italië, hét land van de pizza's.
De kinderen gaan de pizzeria in.
'De koning heeft mij gevraagd om een heel grote pizza
te bakken voor het feest,' zegt Luciano met een brede lach.
Paprika, tomaat en kaas. Ze zien hoe alles op de pizza gaat.
Wat ruikt het hier lekker!



In het paleis is alles prachtig versierd.
Er hangen lichtjes, slingers en ballonnen. Ook klinkt er vrolijke muziek.
In het midden van de zaal staat een schitterende tafel.
Hij is gevuld met pizza, broodjes, pannenkoeken, schalen taart en kannen sap.
En het allerbelangrijkste: er is plaats voor iedereen!



De Koning nodigt jou ook uit:

*Ook jij mag bij mij komen, want ik vind het altijd fijn
als mensen hier bij mij thuis willen zijn.*

*Hoe je er ook uit ziet, wie je bent en wat je doet;
voor mij maakt het niet uit, want voor mij ben jij precies goed.
Ik ben blij om jou te zien en ik hoor graag jouw verhaal,
want hier thuis bij de Koning is plek voor jullie allemaal.*





Weet jij wie de Koning is...?

Dat is God.

In de Bijbel kun je meer lezen over Gods uitnodiging.

Kijk maar eens in Matteüs 19 vers 14 en Psalm 23 vers 5 en 6.